

Vraag het aan Morya



Kies niet voor of tegen mensen

“Weet, als je liefdevol in je eigen leven staat, als je een aantal zaken vanuit jezelf kan doen of wil doen, dat er een vertrouwen komt in je eigen leven. Daardoor kan je kleine stappen zetten in een goede richting.

Dat betekent dan ook dat je de mensheid vooruit brengt. Want daar waar er goede mensen komen op deze aarde, waar mensen de goedheid van hun eigen hart leren ontdekken, daar is er een aansluiting bij de goedheid van andere mensen. Er wordt een soort tegenkracht gevormd voor de kwade dingen die gebeuren, voor de zaken die eigenlijk niet overwogen zijn of uit boosheid komen. Bepaalde mensen leven in haat. Dat wil niet zeggen dat je daaraan deelachtig moet worden, maar het is wel dat die haat uitstraalt over de wereld, dat je dus als het ware gedwongen wordt om te kiezen voor of tegen mensen. Daar moet je niet in meegaan!

Weet dat er in je eigen hart een soort subtiel apparaat is dat de dingen kan meten, dat de juistheid kan meten van je eigen houding. Weet ook dat je een mens bent en dat wat in jou aanwezig is, ook in ieder ander mens aanwezig is. Er is een menselijkheid in de mens. Dat lijkt een banaliteit, maar je moet daarop kunnen vertrouwen. Wat er ook komt, welke afschuwelijke dingen er in deze wereld ook zijn waar je soms mee geconfronteerd wordt - en nu misschien meer dan vroeger - je moet trouw blijven aan de menselijkheid van je eigen hart en aan de menselijkheid van je medemens.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 6: De wereld in verandering”
(uit hoofdstuk 4: ‘Angst voortvloeiend uit een bewustwordingsproces’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 480

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



